

Send mere hjerte - lige fra hjertet

”Hvad nu, hvis nisserne ikke finder julemandens gode humør inden jul? Så bliver det jo slet ikke jul i år”, sagde et barn bekymret forleden dag til mig. Jeg beroligede ham med, at det nok skal blive jul, igen i år.

Men det er på trods. For 2015 har været et stærkt år. Terror, krig, flygtninge, druknede børn, folk på flugt – gående i tavse flokke på vore motorveje, siddende på europæiske banegårde, løbende fra løftede politistave og sovende i telte, udendørs i den bidende nordeuropæiske kulde. Menneskelig desperation er inde under huden på os, på vores dørtrin, i baghaven, og det er så uendelig svært at forholde sig til og ikke mindst at handle på.

Døde mennesker i Paris, lukkede grænser, Islamisk Stat på hadefuldstogt, nationalisme i stærk fremtoning, nedbrændte flygtningecentre og oceaner fyldt med bådflygtninge. Den ene katastrofe har desværre afløst den næste i år - det er ubarmherteligt og udmattende med alt det ondskab.

Hvad er det egentlig for en verden, vi giver videre til næste generation? Det er skræmmende perspektiver i en mørk tid.

På BALLE og i Danmark gør vi nu klar til at fejre jul. Det er hyggeligt med lyskæder på træer, som giver lidt lys i mørket. Det lader til, at vi alle har brug for en pause fra alt det forfærdelige nu. Det pusterum er jul. Jul er hjerternes tid, og der er hjemmebag, julehjerter med krøllet hank, uskyld og barnlig glæde på vej til os.

Faktisk er det det, jeg tror, at langt de fleste af os ønsker os allermest i år, en glædelig jul. Vi mangler intet. Virkelig intet. Men verden savner glæde og hjerte, og jeg er nok ikke alene om denne følelse her mod afslutningen af 2015.

Lad os dyrke julehumøret, glæden og lyset som aldrig før. Sige TAK.

På BALLE går det fantastisk godt. Strategier falder på plads, multifunktionelle rammer vil blomstre, et jubilæumsår venter i 2016 med reception og fest, nye tiltag har fået fodfæste og andre er på vej og vi har en økonomi med muligheder.

En stor TAK og gode tanker til alle på og omkring BALLE. Vi er en skole, og vi arbejder for alt og alle, så BALLE er et godt sted at være. Af hjertet er vi ydmyge over at tilhøre en organisation, hvor hver enkelt medarbejder tager udfordringerne med godt humør og knokler på at løse de opgaver, vi er pålagt. At drive skole er en virksomhed, som bygger på værdier, traditioner, skolemæssig faglighed, pædagogisk indsigt og ikke mindst passion og vilje sammen.

Menneskehedens store udfordring er at lære at handle ud for fortiden, alt imens nutiden formes, og fremtiden spirer frem. Det vigtigste værktøj til at møde disse udfordringer er mennesket – mennesker med hjerte.

Til slut ønskes I alle en rigtig glædelig jul samt et lykkebringende nytår.

På vegne af bestyrelsen

Dorte Svane Peschardt
Skolens formand